



“VROUWENWEEK IN REUVER” met “TENDENS VAKANTIES”

V1405 van 29 augustus t/m 5 september 2014



CARLIEN



RIEKIE



HERMIEN



ELENA



GÜLTEN



TANJA



Begeleiding: CATY BOEF en



LIES UDEMA

VRIJDAGmorgen 29 augustus:

Om zes uur rinkelt hier en daar een wekker in Nederland. Opstaan ! Vakantie ! Lies, Caty en Tanja treffen elkaar in Assen in de trein en rijden samen verder naar Arnhem. Hier komt Hermien erbij en met elkaar stappen we in onze 9 persoons bus en zijn om 12 uur in Veenendaal. Gülten staat al te wachten en even later is Elena er ook. Koffers inladen en rijden maar. Bij Den Bosch komen we in de file en worden we gebeld dat Riekie al zit te wachten. Nog eventjes geduld meid, we komen zo. Precies op afgesproken tijd zijn we bij haar, gelukkig. Alle bagage moet even de bus uit want Riekie rijdt met haar rolstoel zo de laadklep op naar binnen, dan de koffers er ook weer in, want die laten we niet staan. Wanneer we bijna bij Reuver zijn, staan we bij de Maas en zegt de TomTom dat we met de pont de rivier moeten oversteken. Oei, oei, dat was spannend, houdt dat wel ? We zijn zo zwaar met elkaar. Gelukkig gaat alles goed en bereiken we veilig de overkant en dan zijn we in een wip bij Landalpark Lommerbergen. Het feest kan beginnen.



Lies gaat naar de receptie en gewapend met een plattegrond en huissleutel rijden we naar huisje nr. 358, maar wat is dat nu? Nog niet schoon gemaakt ? Het huisje was nog bewoond! Het moest huisje 538 zijn. Lachend zoeken we verder, maar, nee toch? Het volgende huisje lag op een berg en had negen traptreden voordat je er in kon. Dat gaat echt niet lukken met een rolstoel. We bellen Joost van kantoor en die regelde toen telefonisch even een ander huisje voor ons. Dit was nr. 207 en dat was goed. Dus drie keer is scheepsrecht. Hahaha. Het was even een puzzel wie op welke kamer ging, maar het kwam allemaal goed. Eerst maar eens wat drinken en wat eten. Gelukkig hadden we “eintopf” mee genomen, dat is maaltijdsoep uit Duitsland. Er waren drie smaken en alles ging op. Heerlijk.

Na het eten ging Caty met Tanja, Hermien, Gülten, Elena en Carlien even naar de “Plus” in het dorp om eten in te slaan. Nu, ze hebben het daar geweten dat we er waren. De knappe vakkenvullers waren niet veilig voor deze meiden. Ze kregen allemaal complimenten. Iedereen hielp mee om de boodschappen bij elkaar te zoeken en in de kar te doen. Elena vroeg een knappe bink om de geraspte kaas en Gülten vroeg naar de atjar tjampoer. Met twee volle karren kwamen we bij de kassa en daarvan hebben we er eentje mee genomen in de bus, vast gezet met de rolstoelgordels. De kar is wel weer terug gebracht hoor ! Wanneer je de foto's goed bekijkt kan je zien waarom het hier Lommerbergen heet !



ZATERDAG:

Na lekker uitslapen gingen we aan tafel ontbijten en je snapt dat we van alles in huis hadden. Hierna werd er door enkelen gedoucht. Toen nog een lekker hapje bij de koffie en dan...? We gaan vanmiddag een vaartocht op de Maas maken met rederij "De Veerman". Het is maar tien kilometer ver en we mogen om half twee aan boord, onze tafel is al gereserveerd. Joepie. Riekie en Carlien gaan bij het raam zitten, maar ook de anderen kunnen mooi naar buiten kijken. Binnen is het vol, maar op het zonnedeck zit geen kip, het is nog niet warm genoeg. We zien, koeien aan de kant, paarden, mensen, huizen en op het water veel andere boten, vogels en zeilers. We gaan ook door een sluis. Je gaat dan eigenlijk met de boot in een soort lift, de deuren gaan dicht en dan kan je naar boven of naar beneden. Wanneer de deuren weer open gaan kan je weer verder varen. Handig bedacht hè?! Het weer klaart op en op het achterdek kunnen we nu lekker zitten. We hebben zelf drinken en lekkers mee, maar nemen ook een rondje van de bar. Kijk eens wat Carlien heeft, vanille vla met slagroom? Ze geniet er van. De tocht duurde drie uur en het was een heerlijke middag en iedereen heeft genoten. Roermond ziet er groot uit vanaf het water. Hermien vond de stilte op het water heel erg fijn en anderen maakten graag een praatje met deze of gene. Lies was haar shag vergeten en bietste nog een sigaretje, lol. Ondanks de dreigende lucht hielden we het droog en het begon pas te regenen toen we in de bus zaten. Geluk dus! 's Avonds aten we lekkere nasi die Lies had klaar gemaakt. We hebben geen dvd speler in het huisje, maar wel een televisie, dus hebben we "Holland's got talent" gekeken. Trusten ! Kusje !





ZONDAG:

We slapen weer uit. Dat betekent dat Tanja van de dames het eerste uit bed is en Elena het laatste. Vandaag brunchen we dus; jus d'orange, ei, beschuit, krentenbrood, vleesbeleg, drie soorten kaas, drie soorten brood, koffie, thee, optimel, hagelslag, vruchtenslag, crackers enz. We laten het ons smaken. Na de brunch gaan we douchen en aankleden. We zijn vrouwen onder elkaar, dus lopen we lekker in onze pyjama. We hebben tenslotte vakantie. Tegen één uur gaan we richting ARCEN. Dat is een heel leuk oud stadje. Wanneer we daar komen ziet het er gezellig uit. Op het stadsplein is een terrasje met mensen en er zijn verschillende winkels open. Dan begint het te regenen. Caty laat ons gauw uitstappen en gaat de bus parkeren. Wij vluchten naar binnen bij restaurant "Alt Arce" met het mooiste terras aan de Maas, maar dankzij de regen moeten we binnen zitten. Na een lekkere warme drank met slagroom blijven we nog even gezellig kletsen. Naast ons tafeltje komt een gezin met een jongen die jarig is en wanneer ze "Lang zal hij leven" zingen, zingen wij mee. Riekie gaat met Caty rolstoeldansen in de grote toiletruimte. Hierna gaan we even shoppen, het is nu droog. Hermien en Carlien scoren een mooie sjaal. Tegen vijf uur gaan we naar restaurant "De Bosrand" en kiezen we allemaal een lekkere pannenkoek uit, tenminste....? Wanneer we aan tafel zitten mist Lies Tanja, ze zat toch echt wel in de bus. Lies gaat buiten kijken en ja hoor, Tanja houdt de wacht bij de bus. Caty dacht dat Lies dit keer de bus op slot zou doen en loopt met de sleutel naar binnen. Hallo, dacht toch niet dat dat dan kan. Tanja bedankt, je bent een kanjer! In het restaurant krijgen Elena en Tanja de slappe lach, nu berg je dan maar, ze kunnen haast niet ophouden. Help! Na de pannenkoek een lekker toetje en die hebben allemaal een meisjesnaam. Tanja kiest dus "coupe Tanja".





's Avonds zwemmen !



MAANDAG:

We doen vanmorgen rustig aan want vanmiddag gaan we shoppen in Roermond. Lies maakt brood uit het vuistje en een voor een komen we aan tafel. Heel gezellig. Hierna heeft Caty een verrassing. Zij heeft van collega Irene een zak vol sieraden mee gekregen om uit te delen. Wanneer alles op tafel ligt gaat iedereen uitzoeken wat ze leuk vindt. Nu, dat was een succes, allemaal blij. Hiervan is een groepsfoto gemaakt, mooi hè ?!



ROERMOND:

Vanmiddag gaan we dus opgedirkt en behangen met juwelen shoppen in Roermond. Elena scoort het eerste iets; snoep, chocolade, loombandjes, twee ringen en parfum. Gülten koopt een mooie dure gouden armband en parfum voor haar broer. Carlien heeft de mooiste tas van Roermond gekocht, een puzzel en nog nagellak. Tanja ziet een leuk armbandje en koopt ook loombandjes. Riekie heeft een tas met Mickey Mouse, een armbandje en een T-shirt met een tijger er op. Tenslotte Hermien die een spannend boek en ook een T-shirt vindt. Tussendoor hebben we bij Bakker Bart saucijzen broodjes en frikadellen broodjes gehad. Wanneer we allemaal vol pakjes door de stad lopen is Gülten vergeten dat ze een mooie armband heeft gekocht en loopt ze te huilen dat zij niets heeft. Echt waar wel hoor Gülten !



Na een toch wel hectisch weekend is er rust gekomen in de groep. 's Avonds gezellig thuis; loomen, een massage tegen hoofdpijn en lekker bankhangen met een drankje en hapje.



DINSDAG:

Vandaag is het feest, Gülten is jarig. Het huisje is versierd met ballonnen en we zingen: "Lang zal ze leven." Alleen Tanja draait zich nog eens lekker om in bed. Gülten krijgt een mooie blauwe ketting. Na een feestelijk ontbijt gaan we vandaag naar TOVERLAND.



Zoals je ziet is het achterlampje van de bus stuk en gaan we direct naar de garage, maar eerst moeten we de Maas weer over met de veerpont ! Als dat maar goed gaat, haha.







Je kan aan de foto's wel zien wie de grootste waaghalsen waren. Dikke pret. In Toverland is een prachtige houten achtbaan, maar Hermien en Elana vonden één rit genoeg. Tanja dacht lang na of ze wel in de bobslee wilde, maar na één keer ging ze direct voor de tweede ronde. Aangezien Gülten, Helena en Carlien het wel gehad hadden, gingen we om vijf uur weg. Wel werden er nog even wat soeveniers gekocht in het winkeltje. Zie je dat hier in Limburg asperges en prei groeit? Leuk gezicht. De weg langs Baarlo was mooi heuvelachtig. Oh, jeé, in de bus zit een piep. We rijden toch langs de garage, dus gaan we maar even langs. De monteur heeft geen idee wat er aan de hand is en wij ook niet, maar het is vervelend. Omdat Gülten jarig is gaan we uit eten bij een Wokrestaurant in Baarlo. Wat een lekkere dingen liggen er allemaal. We smullen er goed van. Ook het ijs, slagroom en vruchten zijn heerlijk. Al piepend rijden we later naar huis. Gülten gaat nog dansen op de muziek van Tarkan. Het was een geweldige verjaardag en Gülten is door heel veel mensen gefeliciteerd.



WOENSDAG = RUSTDAG

Zoals gewoonlijk is Tanja weer het eerste en Elena het laatste uit bed. Na het ontbijt, douchen en aankleden blijven we vandaag op het Park. Geen tijd voor make-up, maar wel gaan we allemaal even naar de kapper voor een ander kapsel. Dat is goed gelukt. Alleen Carlien wilde niet, zij is mooi genoeg. We gaan eerst shoppen in de parkwinkel en kopen daar de kaarten met postzegels. Hier gaat bij de meesten het laatste geld op. Oeps ! We zijn ruim een uur in de winkel en zelfs de verkoopster heeft er lol in. We gaan hierna gezellig onder een parasol op het terras zitten, schrijven de kaarten en laten ons daarna bedienen door de ober. Dat is echt genieten. We trekken trouwens wel de aandacht met onze mooie haren.







DONDERDAG:

Jullie raden het nooit.....vandaag staan we allemaal vroeg op. Om half acht al. We gaan namelijk ontbijten bij de IKEA in Heerlen en daarna naar de GAIA ZOO in Kerkrade. Na de koffie en de thee met een plak koek in de maag vertrekken we om negen uur. Bij de Ikea gaan we met de lift naar boven en dat lijkt net een kast. Caty vraagt iemand om een foto van ons te maken. Hij is wel bewogen, maar uniek genoeg voor dit verslag. Lies, Tanja en Caty nemen elk een kar waar drie dienbladen op passen en zorgen dat alles erop komt te staan. We hadden de jus d'orange en de optimel al bij ons, scheelt weer. Lol. We hadden een mooi plekje bij het raam en het was heel leuk. Ook hebben we de winkel verder bekeken, wat een spullen, mooi hoor. Maar we kopen niks, anders moet je wel een uur in de rij staan. Dit was gewoon zo maar even een feestje en iedereen genoot er van.



GAIA ZOO
Kerkrade
Zuid-Limburg







Wist je.....

... dat we vrijdagmorgen 5 september om half acht zijn opgestaan;
...dat ons ontbijt toen bestond uit heerlijke broodjes van Bakker Bart;
...dat Tanja een sterk en nuchter Grunneger wicht is;
...dat Caty nodig een nieuwe TomTom moet die de weg wèl weet;
...dat we daardoor een uur gratis langer vakantie kregen;
...dat we toen wel konden zien hoe mooi Nederland is;
...dat Riekie kampioen puzzelaar is;
...dat er een groep jongens en meisjes op het Park waren die uit de hele wereld kwamen;
...dat Joost wèl wist waar de piep in de bus zat, nl. in het hamertje bij de ruit;
...dat Elena, Tanja en Caty woensdagavond weer hebben gezwommen;
...dat we zoveel beleefd hebben;
...dat we daardoor niet eens tijd hadden om ons echt op te tutten;
...dat Lies aldoor heel lekker heeft gekookt;
...dat Gülten een beetje Engels kent;
...dat iedereen leuke dingen heeft gekocht;
...dat Hermien vanwege de rugpijn in de rolstoel door de dierentuin werd gereden;
...dat Carlien heel veel van knuffelen houdt;
...dat we zoveel hebben gelachen;
...dat Riekie er moe van werd;
...dat het zondag een beetje heeft geregend, maar dat het wel lekker warm was;
...dat we verder geweldig mooi weer hadden;
...dat Lies tijdens de safari ook even mocht rijden;
...dat Tanja een prima liftbediende is;
...dat Carlien het af en toe niet meer weet, maar dat alles tòch weer goed kwam;
...dat Gülten met de Oeverlanden heeft gebeld;
...dat het de eerste paar dagen steeds klinkt van: “laiding, laiding”. Tot ze de namen weten;
...dat us Limburg sjoen is;
...dat we met drie Groningers waren;
...dat Caty steeds “jongens” zei;
...dat Tanja dan direct riep: “jongens zijn we voor afgekeurd, wij zijn meisjes”;
...dat sommigen voor het eerst in Ikea zijn geweest;
...dat er veel jonkies in de dierentuin waren;
...dat Riekie het allergrootste ijsje heeft gehad, haha;
...dat het donderdag een super afsluiting was van de vakantie;
...dat Elena en Tanja samen een geweldig lach duo zijn;
...dat Gülten aan iedereen vertelde dat ze vijftien jaar geworden was;
...dat dat een hele mooie leeftijd is;
...dat jullie allemaal héél mooi op de foto's staan;
...dat jullie schatten zijn;
...dat we erg met en van jullie hebben genoten;
...dat we jullie hopen te zien op de reünie van Tendens op zaterdag 2 november;
...dat jullie hierbij een dikke kus en knuffel krijgen van

Lies + Caty.



DE UITSMIJTER



Tendens Vakanties
Hoefbladlaan 6-12
6841 CD Arnhem
Tel. 026-3392367
www.tendensvakanties.nl

